

Drie avonden over de encycliek *Laudato si* van paus Franciscus



*Gelooft mijn Heer
om moeder aarde,
ons
gemeenschappelijk
huis*

CAPPUCCINO



**Brugge
Minderbroeders
Kapucijnen**

Waarover?

Paus Franciscus blijft verbazen. Zijn eerste (volledig door hem geschreven) encycliek van 24 mei 2015 gaat over de ecologie. De titel *Laudato si* heeft hij ontleend aan de refreinwoorden van het Zonnelied van Franciscus van Assisi, een loflied op de schepping: 'Wees geprezen, mijn Heer'. De milieu-problematiek ligt de paus na aan het hart: het is een verantwoordelijke opdracht voor alle mensen. Daarom is deze rondzend-brief niet alleen gericht aan de katholieken maar aan alle mensen van goede wil. Want het gaat bij de paus niet alleen om een verbetering van het milieu, maar om drie zaken: om een bekommernis voor onze hele aarde (de zorg voor ons gemeenschappelijk huis), om een voorkeursoptie voor de armen (de sociale problematiek) en om een duurzame inzet voor onze samenleving (komen tot een innerlijke vrede). De paus heeft een brede visie op de milieu-problematiek: vandaar dat hij schrijft over een *integrale* ecologie als grondvisie en denkkader.

Waar?

In de Franciscuszaal van het klooster, Boeveriestraat 18. Te bereiken langs de Hauwerstraat 5: poort privé-parking naast café 'De Vetten Os'.

Wanneer?

Op drie dinsdagavonden: 20 oktober, 3 en 17 november 2015 van 19.30u tot 21.15u. Twee euro per avond, te betalen aan het begin van de avond.

Voor wie?

Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

Aanmelden?

email: a3.geerts@gmail.com
telefoon: 050/33 45 96

Eerste avond: 20 oktober 2015

**Vooruitgang voor mensen,
maar ten koste van Gods tuin**

De inleider was van 1995 tot 2008 werkzaam bij Unicef en bij de VN: hij was een van de architecten van de Millenniumdoelstellingen.

Ondanks de vele uitdagingen die de wereld vandaag trotseert, zoals de vluchtelingenstroom in Europa, mag men volgens hem niet uit het oog verliezen dat de wereld ook behoorlijk wat vooruitgang boekt. Het meest markantste cijfer is wellicht dat er vandaag, over een periode van 24 uur, 19.000 minder gevallen van kindersterfte zullen zijn in de wereld dan 25 geleden. Dat is gelijk aan 75 jumbo jets die niet uit de lucht zullen vallen vandaag.

Maar tevens constateert de inleider dat de vooruitgang voor mensen gepaard gaat met een achteruitgang voor de planeet. Broeikasgassen veroorzaken klimaatsverandering, ontbossing leidt tot minder biodiversiteit, de oceanen zijn fors vervuild en worden overbevist. De bedreiging van ons ecosysteem betekent dat de vooruitgang niet duurzaam is.

Ter inleiding tot de discussie over duurzame ontwikkeling zullen de pertinente en recentste gegevens in een pps-presentatie beknopt worden voorgesteld.

Tweede avond: 3 november 2015

**Laudato si:
meer dan een 'groene' encycliciek.
Enkele krachtlijnen**

inleider: Adri Geerts

De uitvoerige encycliciek 'Laudato si' van paus Franciscus kreeg en krijgt een ruime belangstelling. Terecht! Ze is geschreven in een taal die door velen kan begrepen worden, handelt over een uiterst fundamenteel thema: de bedreigde toekomst van ons gemeenschappelijk huis, de planeet aarde, en richt zich tot iedereen.

De 'milieucrisis' is een complexe crisis. Ze omvat niet alleen de opwarming van het klimaat, het verkwistend omgaan met de schaarse grondstoffen, de aantasting van de biodiversiteit maar ook de grote ongelijkheid en uitbuiting op wereldschaal, de maatschappelijke en sociale ontreddeing.

Heel eigen aan het schrijven van paus Franciscus en typerend voor hem is dat hij de milieucrisis ziet vanuit het standpunt van de armen. De zorg om het milieu en de sociale rechtvaardigheid zijn ten nauwste met elkaar verbonden. De diepste oorzaken van deze milieucrisis ziet de paus in een bepaald denken en handelen van de mens.



Na een realistische beschrijving van de crisis reikt hij een hoopvolle visie aan die put uit het bijbelse scheppingsdenken en uit de spiritualiteit van Franciscus van Assisi. Van daaruit pleit hij voor een 'integrale ecologie' die een samenspel van veel dimensies inhoudt, en dus ook een veelzijdige aanpak vraagt en een ruime samenwerking.

Op een niet belerende maar bewogen toon en met een grote zorg voor de aarde, voor de komende generaties en de armsten vandaag, nodigt hij met nadruk uit tot brede dialoog, moedige beslissingen en een onmiddellijk werk maken van een integrale ecologie.

Derde avond: 17 november 2015

**De hele schepping is
broer en zus van elkaar**

inleider: Klaas Blijlevens

Regelmatig verwijst de encycliciek naar de levenswijze en het denken van Franciscus van Assisi. Paus Franciscus heeft zich niet voor niets naar hem laten noemen. In de verborgen blauwdruk is de Poverello als inspiratiebron levensgroot in de encycliciek aanwezig. Wij willen proberen om de vele stille en uitdrukkelijke getuigenissen van onze paus over de spiritualiteit van zijn naamgenoot in de encycliciek op het spoor te komen.

De paus wijst op de verwondering van Franciscus voor de natuur: het is een 'schitterend boek waarin God tot ons spreekt'. Als schepselen van God is alles in de natuur broer en zus van elkaar. 'Als we ons nauw verbonden voelen met alles wat bestaat, dan ontspringen soberheid en zorg om te beschermen spontaan'.

De natuur is er niet om door de mens uitgebuit te worden, maar om er als beschermer, verdediger, behoeder en advocaat mee om te gaan. De paus vraagt, zoals Franciscus, een bijzondere aandacht voor de waardigheid van de mens. Zijn aandacht gaat bijzonder uit naar 'de armen en de mensen die aan hun lot worden overgelaten'. De uitgebuite mens is de meelaatste van deze tijd.

De paus doet een dringende oproep tot dialoog over hoe we de toekomst van onze planeet vormgeven: 'wij hebben een nieuwe solidariteit nodig', waartoe Franciscus ons oproept in zijn welkomsspreuk: 'vrede en alle goeds'.

Uit de encycliciek *Laudato, si* van Paus Franciscus:

'Ik heb zijn naam (Franciscus) als gids en inspiratie genomen bij mijn verkiezing tot bisschop van Rome. Ik meen dat Franciscus van Assisi bij uitstek het voorbeeld is van de bescherming van wat zwak is, en van een integrale ecologie die met vreugde en authentiek beleefd wordt. Hij is de patroonheilige van allen die de ecologie bestuderen en er zich voor inzetten. Hij had een bijzondere aandacht zowel voor de schepping van God als voor de armen en de mensen die aan hun lot werden overgelaten. Hij had lief en was geliefd omwille van zijn vreugde, zijn edelmoedig engagement en zijn universeel hart. Hij is een mysticus en een pelgrim die in eenvoud leefde en in een wonderlijke harmonie met God, met de medemensen en met de natuur en met zichzelf. In hem ziet men tot op welk punt de bekommernis voor de natuur, de rechtvaardigheid jegens de armen en het inzet voor de samenleving en de innerlijke vrede onlosmakelijk zijn' (10).